

ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ

Με καλοκαιρινά αρώματα οι διακοπές μας ξεκίνησαν,

Λεμονιές μοσχομύριζαν στο χωριού τα σοκάκια

Κι απ' τα πεύκα ,ρετσινιού μυρωδιά μας συντρόφευε

Πάρε βαθειά ανάσα

Κι απ' του βράχου την πιο ψηλή κορφή,

Στα γαλάζια νερά, τον βυθό για να εξερευνήσεις , βούτα.

Σε υποθαλάσσιες σπηλιές και κοραλλένιες φωλιές,

Με μια μάσκα θαλάσσης ,

Αστερίες και ψάρια τρομάξαμε

Και κοχύλια από του Ποσειδώνα την τρίαινα μαγεμένα κλέψαμε.

Σε περιπάτους στου βουνού τις ελιές,

Μετά το απογευματινό κολύμπι

Μες το ροδοκόκκινο του ηλιοβασιλέματος το φως χανόμασταν

Και τις δροσερές βουδιές,

Σε μιας μπουκαμβούλιας την αγκαλιά, δίπλα στην ακρογιαλιά

Τραγούδια ηχούσανε γλυκά...

Μα ένα αεράκι φύσηξε

Και πίσω πάλι μ' έστειλε

Τα πρόσωπα τον φίλων μου επιτέλους για να δω,

Κι ύστερα στα δρομάκια της πόλης παρέα

Μέχρι και του αγιασμού τη μέρα...

Και του σχολείου το πρώτο κουδούνι

Το τέλος ενός ακόμη καλοκαιριού σήμανε...

Καθώς βροχές ,που καλοκαιρινές μπόρες δεν τις λες,

Ψιθυρίζουν σε όλων μας τ' αυτιά,

Πως το φθινόπωρο ήρθε ξανά! (Κατερίνα)



Το καλοκαίρι πέρασε
Χωρίς καν να το καταλάβω...
Σαν μια ανάμνηση γλυκιά
Την όμορφη αμμουδιά θυμάμαι...
Όπου όλοι οι άνθρωποι οι χαμογελαστοί
Κάτω από τον ήλιο παίζουν!!!
Κι εγώ να ξεροπήνομαι
Στην άκρη της ομπρέλας!

Γύρω από της λεβάντες να στριφογυρνώ
Σαν σβούρα δίχως σταματημό
Και πέφτω, όμως σηκώνομαι
Και στην Θάλασσα ξανά βουτώ.
Μα ψάρια βλέπω κίτρινα, πράσινα και μπλε
Και έχω και την μητέρα: «πρόσεχε για το καφέ»!!!
Τα βράδια μια φωτιά ανάβαμε στην αμμουδιά
Και εγώ με την κιθάρα μου τραγουδούσα: «Τραλαλά!!!»...
Οι διακοπές όμως τελείωσαν
και πίσω έχω γυρίσει...
Με μίαν ευχή καρτερική
Το καλοκαίρι να γυρίσει...

!!!Αφροδίτη!!!

Φέτος το καλοκαίρι

Πήγαμε σε θαυμάσια μέρη.

Λέγαμε πολλά τραγούδια

Και μαζεύαμε λουλούδια.



Πηγαίναμε σε παραλίες,

Παίζαμε κοκορομαχίες,

Κάναμε μακροβούτια χίλια,

Και μαζεύαμε κοχύλια.



Όμως το καλοκαίρι πέρασε

Κι ανοίξαν τα σχολεία,
Και σήμερα αφού ξημέρωσε
Ανοίξαμε βιβλία...!!! (Νάντια)

Το καλοκαίρι που πέρασε ήταν
ωραίο μα και αρκετά μοιραίο



Υπήρχε διάβασμα πολύ αλλά
και παιχνίδια στην αυλή
Ήταν κουραστικό συγχρόνως
όμως διασκεδαστικό

Πήγαμε και διακοπές μην

φантаστείτε και πολλές

Μία βδομάδα στην Καβάλα
και μετά άντε πάλι στα άλλα
Γυρίσαμε Πτολεμαΐδα και
ξανά άρχισαν τα ίδια
Δεν πέρασε πολύς καιρός
ήρθε και ο Αγιασμός
Ξεκίνησαν τα σχολεία
και γυρνάμε πάλι στα θρανία .
Πάει και το καλοκαίρι αυτό
με πολύ αγνό και διάβασμα μεθοδικό!

! 😊 APETH

Καλοκαίρι είναι ο ήλιος , ο ουρανός

Καλοκαίρι είναι τα παιδιά που παίζουν ξέγνοιαστα

Καλοκαίρι είναι η πούλια και ο αυγερινός

Καλοκαίρι είναι τα μυστικά που σιγομιθουρίζουν τα παιδιά

Για μένα ήταν κούραση

Αλλά και χαρά

Με φροντιστήρια καθημερινά

Με το μέλλον αγκαλιά

Στην Λευκάδα οδικώς

Στου ορίζοντα το φως

Διακοπές ,κολύμπι και χαρά

Αλλά και λίγο μοναξιά

Ο χρόνος κυλούσε αργά

Μα οι φίλοι πουθενά

Τελικά πάλι στα ίδια

Στην βαρετή Πτολεμαΐδα

Όσπου αρχίζουν τα σχολεία

Και όλοι πάλι στα θρανία

Μια δύσκολη χρονιά μας περιμένει

Στις καρέκλες καθισμένοι. ((Εύη)



***Το καλοκαίρι είναι μία εποχή,
Φαντασίας & πραγματοποίησης ονείρων***

***Η θάλασσα ένα με τον ουρανό,
Το χώμα ένα με την θάλασσα!
Κολύμπι στα ανοιχτά,
Βουτιές πολύ βαθιά!***

***Τοπία μέσα στο βουνό,
Πνιγμένα...***

***Ανάμεσα σε φύλλα & κορμούς
Παιχνίδια με μπάλες &
χαρτιά,
Υπολογιστές & κινητά!***

Το βράδυ... για ύπνο αργά,

Γιατί αύριο ... μία νέα μέρα ξεκινά! (Γιάννης)



**Τις καλοκαιρινές βραδιές
Τις περνούσαμε στην παραλία
Παίζοντας στις ακρογιαλιές
Κοιτώντας ένα θαλάσσιο ίππο**

**Μια νύχτα με πανσέληνο,
κατεβήκαμε στην παραλία
Φάγαμε χοιρινό με σέλινο
Και κάτσαμε στην μπουραρία**

**Το φετινό το καλοκαίρι
Καθόμασταν με το μαγιό στο χέρι
Περάσαμε πολύ ωραία
Με την τρελή μου την παρέα**

**Το καλοκαίρι πέρασε γρήγορα
Με μαγικές στιγμές
Θέλω να ξανάρθει
Με όμορφες βραδιές**

(Χαρίκλεια)



**Οι εξετάσεις τέλειωσαν και έφυγα μακριά,
στην κατασκήνωση έφτασα και έκανα πολλά!
Το καλοκαίρι πέρασα μαζί με την παρέα,
έπαιξα, γέλασα, πέρασα ωραία!**

**Έπαιξα μπάλα, μπάσκειτ και λοιπά,
πολύ ωραία ήτανε μαζί με τα παιδιά!
Από την κατασκήνωση έφυγα ,γύρισα εδώ πίσω,
στην Πτολεμαΐδα γύρισα ,όπου εδώ θα ζήσω!**

**Και τώρα που τα σχολεία ξεκινάνε,
τα παιχνίδια με το ζόρι σταματάνε!
Η μαμά τώρα στο σπίτι όλο θα φωνάζει,
και θα λέει συνεχώς <<το παιδί μου δεν διαβάζει!>>
Και τώρα που τελείωσα το ποίημα αυτό,
θα πάω και θα παίξω στο πάρκο το παλιό!**

Δημήτρης

Μουσικό Σχολείο

Υπεύθυνη Εργασίας: Χριστίνα Χ.

Τάξη:Γ`Γυμνασίου

Σχολ. Έτος 2013-2014